

Nieuwsbrief Corle

De Nieuwsbrief is een uitgave van de gezamenlijke verenigingen in Corle. **Nr. 70**

Voor uw bijdragen en of reacties: nieuwsbrief@corle.eu of 0543-533973.



Plan te Peele

Op maandag 22 april was er bij de Woord een brainstormavond over te Peele, hierbij konden we een grote groep belangstellende welkom heten, hetgeen de grote betrokkenheid van de Corlenaren goed weergeeft!

Bert Nijman heeft de avond op een leuke manier aan elkaar gepraat. Er is uitgelegd dat wij als Corle de kans krijgen om een eigen plan te maken. De overheid vraagt een combinatie van verschillende bestemmingen op deze locatie. Denk aan een combinatie van wonen, zorg, kleinschalige bedrijvigheid, cultuur of recreatie. Niet alle functies hoeven terug te komen in het plan.

Iedereen heeft op post-it briefjes kunnen aangeven wat hij of zij denkt dat Corle nodig heeft, voor nu en in de toekomst. Er zijn heel veel ideeën benoemd. Een greep hieruit: wonen voor jong en oud, een moestuin, een speeltuin, een gemeenschapsgebouw voor verenigingen, feestjes, workshops en nog veel meer activiteiten.

De werkgroep Leefbaar Corle heeft nu dus heel veel post-its met ideeën. In de komende weken gaan we deze evalueren en kijken of we hier een goed plan voor Corle mee kunnen maken. Daarmee kunnen we naar de gemeente en provincie. We houden jullie via de nieuwsbrief op de hoogte. De kans is groot dat er nog vaker gevraagd zal worden om mee te denken of doen.

Zijn er nog wensen die toegevoegd moeten worden of wil je even sparren? Mail gerust naar Leefbaarcorle@corle.eu of bel Nancy Heijink 06-12294621.



Vier mei herdenking in Corle

Zaterdag 4 mei werd de jaarlijkse herdenking gehouden bij de Hendrik Vriezenbank. Ondanks de fikse regenbuien waren er veel belangstellende aanwezig en werden de slachtoffers van de tweede Wereld Oorlog herdacht.

Gea Tolkamp lichte het jaarthema "Vrijheid verteld" toe. Daarna ging Ronald Kruisselbrink hier verder op in door toe te lichten welke littekens de Tweede Wereldoorlog heeft achter gelaten en die nog steeds zichtbaar zijn.

Na de Last Post, vertolkt door trompettist Yvette Damkot werden er 2 minuten stilte gehouden.

Hierna zette Yvette het Wilhelmus in. Vervolgens las Marianne Westerhof het gedicht "Herdenken in oorlogstijd" voor.

Henk Lobeek plaatste als neef van Hendrik Vriezen de eerste bloem in de vazen bij het monument. Tijdens het plaatsen van de bloemen was er muzikale begeleiding van Michel Johannis en Raymond Ubbink.

Het was de bedoeling dat de aanwezige kinderen kaartjes zouden uitdelen aan de aanwezigen.

Op deze kaartjes stonden wensen/gedachtes die te maken hadden met vrijheid op allerlei manieren bijv. als je vrijheid kunt delen, ben je vrij.

De waarde van herdenken is dat we altijd blijven denken.

Vrijheid is het met elkaar oneens kunnen zijn.

Gezien het slechte weer zijn de kaartjes de volgende ochtend in de hiervoor aanwezige boom opgehangen (zie foto).

Na de herdenking werden de aanwezigen uitgenodigd voor een kopje koffie bij de Woord om zich op te warmen en na te praten.

Het comité bedankt alle Corlenaren die elk jaar weer helpen bij deze activiteit.

De foto's van de herdenking zijn te vinden op corle.eu



